

Et Visions Eventyr for Økologi i Danmark.

I 2030 går bedstefar Peter en tur med sit barnebarn ude på landet.

De går gennem et kuperet landskab med mange levende hegn. Barnebarnet Maria får øje på først en hare, lidt senere et rådyr og en flok fugle letter fra de blomstrende æbletræer, der står mellem marker med nyplantede græskar og rødbeder. De kommer forbi et lille vandløb, der snor sig i terrænet. Bedstefaren tager en kop fra sin rygsæk og de drikker af vandet, og det smager frisk og godt.

Bedstefaren fortæller Maria om dengang han var ung. "Dengang jeg var ung, kunne vi ikke drikke af vandet i vandløbene, fordi der var for mange sprøjtemidler og fosfor i vandet, fordi markerne som du ser her blev dyrket så intensivt. Men så var der nogle land- mænd og kvinder, der begyndte at dyrke jorden på biodynamisk og økologisk måde, så de ikke behøvede kunstgødning og gifte mod insekter. De arbejdede hårdt for at dyrke økologiske madvarer, og for at sælge dem, for folk havde vænnet sig til at købe konventionelle fødevarer, selvom der kunne være rester af pesticider i dem."

Bedstefaren så trist ud, og Maria puffede til ham, og spurgte "hvad skete der så?"

Bedstefaren fortsatte "Med tiden ønskede flere og flere mennesker grøntsager, mejeriprodukter og kød, som de var sikre på var sunde at spise, og med sikkerhed for at dyrene havde haft et godt liv. Mennesker i byerne ville gerne støtte de landmænd og kvinder, der gik foran i den økologiske dyrkning. De startede små foreninger, som købte økologiske og biodynamiske grøntsager fra de lokale avlere. Også de større butikskæder begyndte at stille økologiske varer på hylderne, fordi folk ønskede det. I begyndelsen var der ikke så mange folk, der købte økologiske varer, for dengang var de dyrere end de konventionelle varer."

"Men stille og roligt voksede kravet fra folk om at de ville have økologiske madvarer i butikkerne, det blev nærmest et folkekrav. De ville ikke længere acceptere at fødevarer blev produceret med brug af sprøjtegift til skade for dem selv og drikkevandet."

"Alle land- mænd og kvinder blev efteruddannet i hvordan de kunne dyrke markerne på økologisk og biodynamisk måde, og lærte om dyreetik. Stille og roligt blev vandløbene ført tilbage til deres naturlige bugtninger. Markerne blev opdelt til mindre enheder og der blev plantet levende hegn."

Bedstefaren blev stille lidt. Så sagde Maria: "se der bedstefar, der er en frø!..... og derhenne tror jeg der er en ål i vandløbet. Og se bierne i æbletræerne over os". Lidt længere væk svævede en rovfugl over markerne. "og se der, jeg tror rovfuglen er en rød glente".

"Alle disse dyr er kommet tilbage, de var næsten trængt bort dengang jeg var dreng. Er det ikke skønt? " sagde bedstefaren. Maria nikkede og smilede til bedstefaren og sagde "jo og vandet smager fantastisk".