

## **Tale til DVF's 125 års jubilæum**

Det er herligt at være her til jeres fejring. At det så lige foregår i Kødbyen – dén havde jeg ikke set komme. Det næste bliver vel, at I fortæller, at I har fået engelske bøffer til festmiddagen.

Stort tillykke med de første 125 år.

Og stort tillykke med den massive medvind, jeres mærkesager har fået. Mindre kød. Mere grønt. Og mere plantebaseret. Det er jo præcis tidens store dagsorden.

Det er også en dagsorden, som jeg i høj grad billiger og er med på.

### **De politiske greb i forhold til forbrugeren**

Jeg spiser også meget mindre kød, end jeg gjorde for år tilbage.

Det, der er sket i de senere år, er, at mad er rykket ud af privatsfæren og også er blevet politik. Storpolitik.

Gamechangeren er klimadagsordenen.

I 2021 kan man nemlig ud over at sige: 'Du er, hvad du spiser,' også sige: 'Dit klima er, hvad du spiser'.

Det gør en kæmpe forskel for klimaet, om vi spiser den ene slags mad eller den anden slags mad.

Ifølge eksperter fra DTU kan vi begrænse madens klimaftryk med 20 til 35 procent, hvis vi reducerer mængden af animalske produkter.

Det er jo vildt. Og når man har dén viden som politiker, kan man enten sætte sig hen i hjørnet og vente på, at forbrugeren ændrer sine madvaner.

Eller man kan gøre, som vi gør i regeringen, hvor vi siger: 'Vi må aktivt inspirere så mange som muligt til at ændre deres madvaner'.

Derfor har regeringen tidligere på året lanceret helt nye Officielle Kostråd, som også fokuserer på klima.

Spis mindre kød. Spis mere grønt. Spis flere bælgrugter. Sådan lyder de nye kostråd.

Danskerne skal på en rejse mod mere plantebaseret madvaner. Og 3 ud af 5 er med. De vil gerne spise mere klimavenligt.

Vi kan komme langt med at inspirere forbrugeren til at spise mere klimavenlig mad derhjemme i lejligheden. I parcelhuset. Eller på kollegiet.

Men mange af os spiser også ude. I kantinen. På skolen. Eller i daginstitutionen.

De offentlige køkkener serverer 800.000 måltider hver dag. Tænk nu hvis de rykkede i en lidt mere klimavenlig og plantebaseret retning?

For at understøtte den bevægelse lancerer Fødevareministeriet i begyndelsen af 2022

**klimavenlige anbefalinger til de ansatte i de**

**professionelle køkkener** baseret på de nye kostråd.

Men arbejdet med at lave endnu mere klimavenlig mad i de professionelle køkkener kan allerede igangsættes nu. Vi har nemlig også sat penge af til omstilling i de professionelle køkkener. Pengene kan bl.a. bruges til kompetenceopbygning af de køkkenprofessionelle, som har en helt unik mulighed for at påvirke og inspirere forbrugeren gennem madoplevelser og smag.

Herudover har jeg sat et arbejde i gang, der handler om at **fastsætte minimumskriterier for bæredygtige indkøb af fødevarer i det offentlige**. Offentlig udbuds- og indkøbspolitik er et virksomt redskab til at indfri regeringens klimamål og fremme sunde og bæredygtige kostvaner.

**Landbrugsaftalen styrker det plantebaserede**

Og så er der landbrugsaftalen!

Den 4. oktober om aftenen kunne jeg præsentere en vildt ambitiøs og historisk aftale om grøn omstilling af landbruget sammen med stort set alle Folketingets partier. Med aftalen forpligter vi os på at beskære CO<sub>2</sub>-udslippet fra landbruget med mindst 55 procent sammenlignet med 1990. Og helst 65 procent.

En vigtig del af aftalen er, at vi giver 'plantebaserede fødevarer' et markant boost.

Når det handler om plantebøffer og plantepølser skal dansk landbrug være helt i front. Og det understøtter landbrugsaftalen.

### **Der skal stadig stå kød på spisebordet**

Dét, jeg har givet udtryk for her, er altså, at hele vegetar-dagsordenen har massiv medvind. Og at regeringen på lange distancer bakker op om den udvikling.

For ja, vi skal spise mindre kød og mere grønt. Og kødfrie dage er en super ting. Flere af dem.

Men jeg mener ikke, at det gode samfund per definition er det kødfrie samfund. Og at det gode liv per definition er det kødfrie liv.

Jeg mener, at der stadig skal være plads til bøffen, frikadellerne og æggene på spisebordet og til familiefrokosten. Også om fem, ti og femten år'. Men de skal være markant mere klimavenlige. Det er en central ambition i regeringens landbrugsaftale.

Rigtig mange danskere kan rigtig godt lide kød og det giver dem stor nydelse at spise det.

En undersøgelse viser, at hele 7 ud af 10 danskere mener, at kød giver mad en smagsoplevelse, som man ikke kan få ad anden vej.

Derfor er jeg ikke med på at forbyde kød. Eller med på at lægge afgifter på kød.

Jeg tror mere på oplysning. På det gode eksempel. Og på nudging.

Til sidst et lille tankeeksperiment: Vil man til DVF's 150 års fødselsdag være i den situation, at vi spiser langt mindre kød og langt mere grønt i dag? Og at det kød, vi spiser, er langt mere klimavenligt end i dag? Og at dansk landbrug har udviklet nogle vildt velsmagende, attraktive og lækre alternativer til kødet i form af plantebaserede fødevarer?

Det håber jeg.

Endnu engang tillykke med de første 125 år.

Tak for ordet.