



TALEPAPIR

Tale til åbningen af Landsskuet 2022

Indledning

Det er en kæmpe fornøjelse at være her på Nordeuropas største dyrskue og byde jer alle sammen velkommen!

I 200 år har dyrskuerne været en fast tradition i hele landet. De samler os fra land og by. Til en dag med duft af landbruget i næsen.

Hvor er det skønt, at der igen i år kan holdes landskue her i Herning!

I må være begejstrede for at være her. Det er jeg! Ikke kun på grund af to års pause. Men også fordi programmet for årets Landsskue er fyldt med alt lige fra kvægbedømmelser til kæphestespring. Og vi må da heller ikke glemme modelkonkurrencen om det ”bedste yver”!

Det er dét, der er så fantastisk ved dyrskuerne.

Det er både for store og små. For de professionelle landbrugere og de små hobbyavlere. Og for dem, der kommer for at opleve dyrene helt tæt på.



TALEPAPIR

Her kan I vise hinanden og omverdenen, hvad landbruget kan og vil i Danmark.

For vi er dygtige i Danmark. Når det kommer til landbrug og dyrevelfærd. Men også, når det gælder fødevarer af høj kvalitet. Produceret med lav klimabelastning. Alt imens der tjenes penge og skabes arbejdspladser!

Klima og landbrugsaftalen

Samtidig er klimaforandringerne en barsk realitet. Vi må og skal tage grønne hensyn. Det gælder både dét, vi fylder på vores egen tallerken – men også det vi producerer.

Jeg har nu været i mit job halvandet års tid. Det har været en spændende tid, hvor der er taget store skridt i retning af at få flyttet dansk landbrug i forhold til klimadagsordenen.

En dagsorden, der uden tvivl er motor for store ændringer.



TALEPAPIR

Og heldigvis er I på jeres landbrug en del af løsningen, når det kommer til at skabe et bedre klima og miljø. I er om nogen klar på forandring, og I er verdensmestre i at forbedre jer.

Med den meget brede landbrugsaftale, vi indgik sidste efterår, tog vi et kæmpe skridt.

Aftalen er ambitiøs. Med den har vi tegnet, hvordan dansk landbrug også i fremtiden bliver et udstillingsvindue for resten af verden. Vi skal forblive *best in class!*

Dyrevelfærd og Dyrevelfærdsloven

Selvom vi står over for en stor opgave med den grønne omstilling, må vi ikke glemme dyrevelfærden.

I 2021 erstattede vi en 40 år gammel dyreværnslov med en dyrevelfærdslov.



TALEPAPIR

Loven skal beskytte dyrene og sørge for, at de kan leve det gode liv. Og det skal ske i samspil med vores landbrug.

Vi må ikke se effektiv produktion og dyrevelfærd som hinandens modsætninger!

Men vi skal passe godt på vores dyr. Når det kommer til dyrenes velfærd, er vi i Danmark rigtig dygtige. Vi er førende, og det skal vi blive ved med at være.

Derfor skal vi – ligesom på klimafronten – tænke i nye baner og se på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Og det giver dyrevelfærdsloven mulighed for.

Udfordringer med grisedødelighed

Derfor er det også afgørende, at vi tager hånd om de udfordringer, vi ser på dyrevelfærdsområdet.

Desværre ser vi en stigning i dødeligheden ude i stal-dene blandt pattegrise og søer. Det er ubehagelige tal.



TALEPAPIR

Heldigvis ved jeg, at I som erhverv tager problemet meget alvorligt.

Der bliver nu arbejdet med konkrete initiativer, som kan være med til at vende kurven. Og skulle der være behov for at gøre mere – f.eks. med lovgivning, vil jeg ikke udelukke noget på forhånd.

Udfordringen er stor, og derfor skal vi sørge for at tage hinanden i ed og arbejde for løsninger sammen.

Glade dyr skal vi gøre en ekstra indsats for.

Kommunikation om dyrevelfærdsmærket

Det er også vigtigt at kommunikere om dyrevelfærd – og i øjenhøjde. Det er et arbejde, som Det Statslige Dyrevelfærdsmærke klarer rigtig godt.

Med sine 5 år på bagen er mærket allerede kendt af knapt 7 ud af 10 danskere.



TALEPAPIR

Dyrevelfærdsmærket er også et eksempel på godt samarbejde mellem myndigheder, erhverv, dyreværnsorganisationer og mange flere.

Fremtidens tallerken bliver fyldt med endnu flere grøntsager og planter. Men derfor vil vi stadig spise mad og kød af høj kvalitet.

Det er en forandring, danskerne gerne vil og gerne betaler for.

Afrunding

Så ja, der ligger en stor opgave forude – for et bedre klima og for gladere dyr.

Det kræver omstilling og innovation. Men det har I heldigvis blik for.

Og jeg er overbevist om, at vi i fællesskab nok skal nå i mål.

For dansk landbrug er et stolt erhverv. Og det er også fremtidens erhverv. Og jeg håber, at nogle af jer, der



TALEPAPIR

i dag får klappet geder eller beundret præmietyren måske endda får en glæde og brændende lyst til at gå ind i landbruget.

Fremtidens landbrug.

Hav et rigtig godt Landsskue!